



In 1996 zijn de Stadsgidsen opgericht als onderdeel van de Vereniging Oud Monnickendam. Sindsdien geven ze het hele jaar door rondleidingen door de binnenstad van Monnickendam. Daarbij wordt heel veel verteld over de historische achtergrond van het stadje, waarbij de specifieke aspecten en de verschillende tijdsperiodes aan bod komen. Op verzoek zijn themawandelingen mogelijk.

Daarmee is een stadswandeling met gids een uitstekend idee voor een reünie, bedrijfsuitje, familiedag, groepsuitstapje, etc.

Zie: www.stadsgidsenmonnickendam.nl.

Aanmelden en informatie
www.stadsgidsenmonnickendam.nl
info@stadsgidsenmonnickendam.nl
Tel. 06-4364 9211

De opbrengst van de rondleidingen, inclusief de fooienpot, wordt gebruikt voor projecten ter verfraaiing van de historische binnenstad.

Stadswandeling met gids door Oud Monnickendam



Stadswandelingen



De rondleidingen vinden plaats op afspraak en voor de route en de duur proberen we met uw wensen rekening te houden. Naast de wandeling bestaat de mogelijkheid om de Grote Kerk te bezichtigen en/of de toren te beklimmen. Een route kan voeren langs de vele gevelstenen van Monnickendam of kan een ander specifiek thema hebben. Ook is er een leuke kinderrondleiding (speurtocht) voorhanden. Er is ook een arrangement met Waterlandsmuseum de Speeltoren mogelijk. Op aanvraag kan een rondleiding in een andere taal worden verzorgd.

Tip!

Van mei t/m augustus op de vrijdagavonden **gratis** rondwandelen o.l.v. een stadsgids (niet voor groepen).
Om 19.30 uur verzamelen bij de Speeltoren.



Monnickendam is een kleine stad (stadsrechten sinds 1355), met een mooie historische binnenstad die door de eeuwen heen goed bewaard is gebleven. Wanneer u Monnickendam nadert, torent de Grote of St. Nicolaaskerk uit de 15e eeuw boven het stadspanorama uit. Deze imposante kerk is dominant in het stadsbeeld aanwezig. Monnickendam heeft een beschermd stadsgezicht met veel huizen uit de 16e, 17e en 18e eeuw, vaak met mooi gerestaureerde gevelstenen. In het midden van de stad vindt u de Speeltoren met het oudste bespeelbare carillon ter wereld. Onder leiding van ervaren stadsgidsen kunt u een boeiende wandeling maken door de straten en steegjes van de stad waarbij u kunt genieten van al het moois dat Monnickendam te bieden heeft.



Monnickendam is a small town (with city rights dating from 1355) with a well-preserved and elegant center. As you enter, you will see the St. Nicolas Church, otherwise known as the Grote Kerk (great church) from the 15th century, which exerts a commanding presence as it towers impressively over the surrounding landscape. Monnickendam is a conservation area with a number of historical buildings and houses dating from the 16th, 17th and 18th centuries, often with beautifully restored gable stone tablets. In the middle of the town is the ancient Carillon Tower, with the oldest playing carillon in the world. Experienced city guides will take you for fascinating walks through the streets and alleyways, which allow you to enjoy the best that Monnickendam has to offer.



Monnickendam ist eine kleine Stadt (Stadtrechte seit 1355) mit einem schönen historischen Stadtkern, der die Jahrhunderte hindurch gut erhalten geblieben ist. Bei der Anfahrt wird man gleich beeindruckt durch die Grote (große) oder St. Nikolauskirche aus dem 15. Jhd. Diese imposante Kirche dominiert das ganze Stadtensemble. Monnickendam ist eine Stadt mit vielen historischen Gebäuden und Häusern aus dem 16., 17. und 18. Jhd, oft geschmückt mit schön restaurierten Giebelsteinen. Im Stadtzentrum befindet sich ein alter Turm mit dem ältesten Glockenspiel der Welt. Erfahrene Stadtführer laden Sie ein zu einer interessanten Tour durch die Straßen und Gassen der Stadt um sich zu erfreuen an allem Schönen das Monnickendam zu bieten hat.



La ville de Monnickendam est une petite ville (elle détient les droits municipaux depuis l'an 1355), avec en son centre une belle cité historique qui a été conservée pendant des siècles et des siècles. En entrant dans la cité de Monnickendam, vous voyez la Grote Kerk (grande église) ou St Nicolas, qui a été construite au 15ième siècle, et qui surplombe le panorama. Cette église impressionnante domine le paysage urbain. Monnickendam offre au regard la vue d'une ville protégée, avec de nombreux bâtiments et maisons historiques du 16ième, 17ième et 18ième siècle, souvent ornés d'enseignes bien restaurées. Au milieu de la ville vous trouvez le campanile avec le plus vieux carillon du monde entier, qui fonctionne encore. Au cours d'une visite guidée, vous aurez l'occasion de vous promener dans les rues et ruelles de la cité tout en vous réjouissant de toutes les belles choses que Monnickendam peut offrir.